



Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda

December 2020 – Januari 2021

KERSTMIS, EEN KEIZER EN DE WARE KONING

Lukas begint het verslag van de geboorte van Jezus door te zeggen dat *“in die dagen een decreet van Caesar Augustus werd gepubliceerd, waarin de hele bevolking van het rijk werd opgeroepen zich te registreren”* (Lc 2.1). Keizer Augustus was, omdat hij de keizer van Rome was, de machtigste man ter wereld toen Jezus werd geboren. Hij stichtte praktisch Rome als een rijk en slaagde erin de senaat te controleren en niet te worden vermoord, zoals het geval was met Julius Caesar. Keizer Augustus was machtig, maar hij was niet de echte koning.

De ware koning werd geboren uit een vrouw uit de uiteinden van het rijk. Als je het een Romeins burger zou vragen die in de hoofdstad van het rijk woonde waar Bethlehem van Judea zich bevond, zou hij met minachting kunnen zeggen dat hij het niet wist of zou willen weten.

Maria, moeder van de ware koning, had de eer Gabriel te ontvangen, die grote dingen tegen hem zei: *“Wees niet bang; omdat u genade bij God vond. Zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus zult noemen. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd; God de Heer zal u de troon van uw vader David geven; hij zal voor eeuwig regeren over het huis van Jakob, en zijn regering zal nooit eindigen”* (Lc 1.30-33). Dat kind was, is en zal altijd de ware Koning zijn. Prijs Zijn Naam voor altijd!

Maar de prenatale geboorte van het kind en haar geboorte waren een mens niet waardig, laat staan de Heer van het universum. De echte koning had waarschijnlijk zijn ouders belastend omdat Mary vóór de bruiloft zwanger was. Het einde van de prenatale zorg, toen de moeder lichamelijk beperkter en kwetsbaarder was, vond plaats onderweg, waarschijnlijk op de rug van een ezel, naar Judea, dat hoger was dan Galilea. Denk niet, lezer, aan de prachtige wegen omgeven door groene weiden die we hier in Castrolanda meestal zien. Denk hierbij aan het noordoostelijke achterland,

vol stof, steen en zon, veel zon. Denk aan een steile, dorre, smalle en gevaarlijke klim, inclusief dieven.

Aangekomen in Betlehem, druk vanwege de massale pelgrimstocht voor de volkstelling opgedragen door de keizer, moest Maria, om het Kind te krijgen, tevreden zijn met de kamer van het huis (waarschijnlijk huis van Jozef's familie, geen pension zoals je gewoonlijk denkt) voor dieren. Ik hou vooral van de geur van de stal. Aan de andere kant vond ik het erg leuk dat mijn dochters werden geboren in een schoon ziekenhuis, met alle gezondheidszorg en veel gezondheidswerkers in de buurt.

Als kers op de taart voor de opvang van het Kind door wie en voor wie alles is geschapen (Kol 1.16), hebben we het feit dat Zij in een kribbe is geplaatst. Door de jarenlange kerstviering wordt de kribbe niet meer gezien als wat hij werkelijk is, namelijk de plek waar koeien, paarden en schapen eten. Als in de kerststukken van onze kerken een echte trog werd gebruikt en die al eerder door dieren was gebruikt, zou het moeilijk zijn om een baby te vinden die de God's Kind vertegenwoordigde. Ik stel me voor dat velen van ons, volwassenen of oud genoeg om deze tekst te lezen, niet in een voederbak zouden gaan liggen, laat staan gezegd, hier leg ik de nadruk op: uw pasgeboren kinderen in een trog!

Ik heb deze trieste geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus Christus, die alles heeft geschapen en voor wie alles is geschapen, naar voren gebracht om twee aspecten van Gods soevereiniteit te benadrukken. Ten eerste was keizer Augustus, die dacht de geschiedenis, de wereld en het leven van mensen te beheersen, niets anders dan een instrument dat God gebruikte om te vervullen wat hij beloofde via de profeet Micha: *“En jij, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.”* (Mc 5.1). De vermeende heren van de wereld, laten we dit nooit vergeten, ze regeren alleen voor zover ze zijn toegestaan. Zo was het met Farao, Nebukadnezar, Cyrus, Ahasveros, Caesar, de heersers van het huis van Oranje-Nassau, alle Braziliaanse heersers en waar kun je je nog meer herinneren.

Wat de Romeinse leider beval (de volkstelling in de stad van herkomst) zorgde ervoor dat Jozef, Maria en Jezus (nog steeds in hun schoot) leden. Augustus zal daarvoor worden beoordeeld! Maar God veranderde, net als in het verhaal van Jozef, het kwaad in het goede (Gen 50.20).

Ten tweede wilde de soevereine God, in zijn genade en goedheid, dat het Koninkrijk van Christus nederig zou beginnen en als een uitnodiging om de rebellen te vergeven, dat wil zeggen, jij en ik, lezer. Maria heeft zich misschien afgevraagd waarom ze, zelfs met de Koning van het universum in haar buik, met zulke moeilijke situaties te maken had. De onderdanen ontvingen de ware Heer met een trog en namen afscheid van Hem met een doornenkroon.

Vergeleken met de rijken van deze wereld of zelfs met grote bedrijven, lijkt het Koninkrijk van Jezus zwak. We denken van wel omdat we nog niet begrijpen dat Zijn regering niet is zoals die in deze wereld bestaan (Jh 18.36). Het is het koninkrijk waarvoor de koning sterft wordt vergeven van rebellie. Het Koninkrijk is begonnen! Alle autoriteit is reeds aan Christus gegeven! De Geest van Kracht is al op de Kerk neergedaald! We zijn al op een missie gestuurd om te verkondigen wie er echt regeert! We hebben echter nog steeds lijden, zelfs als we de Koning volgen, omdat we leven tussen de inauguratie van het Koninkrijk en de voltooiing ervan, het 'reeds' en het 'nog niet' dat theologen gewoonlijk noemen.

Het Koninkrijk handelt, net als zuurdeeg, discreet en zal uiteindelijk zijn doel bereiken (Lc 13.20-21). De engel Gabriel en de profeet Micha spraken over het koninkrijk dat begon. We zijn allemaal uitgenodigd voor dat Koninkrijk. De Koning nodigt ons uit om vergeving van onze zonden te ontvangen, om door zuivere genade in de Familie van God te worden opgenomen. We kunnen het rijk van de duisternis verlaten en, geleid door God, door zijn genade en goedheid, deelnemen aan het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kol 1.13).

Het is echter belangrijk om te onthouden, lezer, dat deze uitnodiging niet voor altijd is. Zolang we leven, blijft de uitnodiging staan, maar alleen gedurende die periode. Het aanbieden van vergeving, zoals bij een uitnodiging voor een huwelijksfeest, vereist ook een antwoord (Lc 14.15-24). De profeten spraken niet alleen over de wonderbaarlijke genade, maar profeteerden ook over het Koninkrijk dat op de Dag des Oordeels alle vijanden van het Overwinnende Lam definitief zal overwinnen (Op 20). De laatste dag van de geschiedenis, de dag waarop de eeuwigheid zal beginnen, zal een dag zijn van wonderbaarlijke genade en vergeving voor Gods volk, maar het zal ook een dag zijn van tranen en tandengeknars voor hen die niet gewassen zijn door het bloed van Christus.

Lezer, alle mensen worden geconfronteerd met twee manieren om met Jezus om te gaan, er is geen middenweg of neutraliteit: ofwel erkennen ze in dit leven dat het nederige Kind dat in Betlehem werd geboren hun Heer en Redder is, ofwel verwerpen ze Hem als zodanig. Wie vandaag knielt, zal zegevieren in de gemeente van de rechtvaardigen (Ps 1.5). Degenen die gedwongen worden te knielen als rebellen die op de dag des Heren verslagen zijn door de ware Koning, zullen verpletterd worden met een ijzeren scepter (Ps 2.9 en Openbaring 2.27). Accepteert u de uitnodiging van het Koninkrijk of blijft u liever een slaaf van het opstandige rijk?

“Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die Hij u bewijst niet tevergeefs zijn. God zegt: *“Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de dag van de redding help ik je.”* **Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding.** (2Ko 6:1-2).

Ds. Flávio américo

DIENSTEN

Diensten	Voorgangers	Collectes
06/12	9:30uur 2de Adventszondag Bevestiging ambtsdragers Ds. Roberto Verburg	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur Ds. Flávio Américo	
13/12	9:30uur 3de Adventszondag Ds. Flávio Américo	<i>Sociedade Bíblica Brasil</i>
	19:30uur Ev. Ezequiel de Carvalho	
20/12	9:30uur 4de Adventszondag Ev. Ezequiel de Carvalho	<i>AASC: CACJ, CDC e PROSAR</i>
	19:30uur Ds. Roberto Verburg	
24/12	19:30uur Kerstavonddienst Ds. Roberto Verburg	<i>IRET</i>

25/12	9h	Kerstdiensten Ds. Flávio Américo	P/h	<i>Evangelisatie</i>
		Castro 2, Centro 2, Ilha/Maracanã e Zwarte Meer		
	11h	Ds. Flávio Américo	P/h	
		Capão Alto, Castro 1, Centro 1 e Centro 3		
27/12	9:30uur	Ds. Roberto Verburg	P	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur	Ds. Flávio Américo	P	
31/12	20h	Oudejaarsavonddienst Ds. Roberto Verburg	P/h	<i>Evangelisatie</i>
01/01 2021	10h	Nieuwjaarsdienst Ds. Flávio Américo	P/h	<i>Diaconie</i>
03/01	9:30uur	Epifanie Ev. Ezequiel de Carvalho	P	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur	Ds. Roberto Verburg	P	
10/01	9:30uur	1ste Epifanie Doopdienst Ds. Roberto Verburg	P	<i>AASC: CACJ,</i>
	19:30uur	Ev. Ezequiel de Carvalho	P	<i>CDC e PROSAR</i>
17/01	9:30uur	2de Epifanie Pra. Marilda de Oliveira	P	<i>IRET</i>
	19:30uur	Ds. Roberto Verburg	H	
24/01	9:30uur	3de Epifanie Ds. Flávio Américo	P	<i>Diaconie</i>
	19:30uur	Ds. Roberto Verburg	P	
31/01	9:30uur	4de Epifanie Pra. Marilda de Oliveira	P	<i>Evangelisatie</i>
	19:30uur	Ds. Raul Sietsma	H	
07/02	9:30uur	5de Epifanie Ds. Flávio Américo	P	<i>AASC: CACJ,</i>
	19:30uur	Ev. Ezequiel de Carvalho	P	<i>CDC e PROSAR</i>

VAN DE KERKENRAAD

Tijdens de feestelijke dienst op de ochtend van zondag 22 november konden we het JA horen van vijf mensen die hun **Openbare Geloofsbelijdenis** aan God en voor de gemeenschap beleden: Paulo Henrique Manske Doering, Sirlei Aparecida de Castro Fuchs, Hermann Albert Rabbers, Letícia Kely Iank Rabbers en Ana Luiza Rabbers Reichardt en namen deel aan het **Heilig Avondmaal** dat in deze dienst werd gehouden.

In de avonddienst op zondag 22 november was de kerkelijke afsluiting met het moment van herdenking en werden de mensen die in dit kerkelijk jaar stierven genoemd in memoriam:

Jantje van der Vinne Barkema (Janny) is overleden op 23 januari 2020 op 76-jarige leeftijd;

Juliana Antunes Leme Loman stierf op 25 maart 2020 op 41-jarige leeftijd;

Roelof Rabbers is op 26 juli 2020 op 90-jarige leeftijd overleden;

Jonice Napoli stierf op 6 augustus 2020 op 45-jarige leeftijd;

Tekst van 1 Petrus 1.19 *"Je werd bevrijd door het kostbare bloed van Christus, die als een lam zonder smet of vlek was."*

Poëzie voorgedragen tijdens de slotdienst van het kerkelijk jaar:



**Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij danken voor hun leven,
voor wie zij waren voor ons
en voor de wereld.
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.**

**Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.
Hen te moeten missen is zwaar,
onvervangbaar blijven zij,
déze speciale mensen.**

**Mens waren zij, te midden van ons.
Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij mogen hen geborgen weten
in de eeuwige liefde van God,
begin en einde, dragende grond,
God die de tranen droogt en leven geeft.**

Ledenlijst

Aurora werd geboren, dochter van Adriano en Mariana Quirrenbach Boer op de ochtend van 6 november 2020.

Binnengekomen met belijdnissattestatie Letícia Kelly Iank Rabbers en Sirlei Aparecida de Castro Fuchs.

In december hebben we speciale **kerstfestiviteiten**:

- **Kerstmis in Familie** zaterdag 19 december om 19.00 uur op het kerkplein;

- **Kerstavond** op 24 december avonddienst onder leiding van Ds. Roberto;

- **Kerstdiensten** op 25 december onder leiding van Ds. Flávio, om 9.00 uur met een uitnodiging voor de helft van de wijken en om 11.00 uur worden de andere wijken uitgenodigd. De dienst wordt uitgezonden op het tweede uur.

Vakantie

Ds. Flávio is met vakantie van 05 - 20 januari 2021,

de vakantie van Ev. Ezequiel is van 15 - 30 januari

en Ds. Roberto is met vakantie van 26 januari - 11 februari.

In januari is het secretariaat gesloten.

Secretaris Hermannus Morsink

Collectes

Uw collecte kan gestort worden op de volgende rekening van de IER Castrolanda:

Sicredi 748 - Ag. 0730 - c/c 28964-3

CNPJ 76.111.640/0001-30

Dankbetuiging

CACJ bedankt iedereen die heeft meegewerkt aan de liefdadigheidsbazaar, heeft gedoneerd en geholpen met het evenement.

Dankzij ieders inspanningen was de bazaar een succes en heeft R\$ 19.070,00 opgebracht. Dit bedrag wordt gebruikt voor reparaties bij CACJ.

Moge God iedereen zegenen die heeft meegewerkt.



BLOEMEN IN DE KERK

Advent en Kerst (29/11, 06, 13, 20 en 25/12)
Igreja e Lar Eben Haëzer



Fam. Jan en Dora Petter,
Fam. Marcel en Thainá Petter
Fam. João en Rosane Petter
Fam. Koob en Elizete Petter
Fam. Erik en Isabella Petter
Fam. Rudolf en Rafaela Petter

Dec. 27/12 Fam. Godoi en Elisabeth Noordegraaf
31/12 Fam. Luciano en Tania Nyssen

Jan. 2021 01/01 Fam. Luciano en Tania Nyssen
03/01 Sra. Marilda de Oliveira
10/01 Fam. Anita Pals
17/01 Sra. Tea Pandorf
24/01 Fam. Roelof en Wendelina Petter
31/01 Fam. John en Veronika Petter

Feb. 07/02 Fam. Marcos en Ana Maria Petter
14/02 Fam. Fabíola Petter
21/02 Fam. Mariana Petter Baldissera
28/02 Fam. Jan Willibald Petter



HARTELIJK GEFELICITEERD !

03/12	Johannes Augusto Strijker	6
05/12	Doralice Antje Marinho Rabbers	5
07/12	Daniel Carvalho Petter	10
27/12	Heitor van den Broek	7
28/12	Daniel Jacob Lazarine Canani	5
28/12	Natália Lima Janssen	1
30/12	Luíza Vitória Moreira	9
10/12	Mevr. Wimmy B. Greidanus	80
11/12	Mevr. D. Aricha Schoonhoven Verburg	43
17/12	Mevr. Alie Loman Groenwold	88
17/12	Mevr. Klaasje H. Noordegraaf Bouwman	78
21/12	Dhr. Teunis Groenwold	90
07/01	Luiz Gustavo Salles Rosa	4
10/01	Luiza Fittkau Bouwman	1
11/01	Maria Luiza Tomazoni Borg	8
13/01	Cauã Quirrenbach Boer	7
17/01	Pedro Cantele Borg	9
27/01	Helena Petter Damasceno	2
03/01	Mevr. Bonny de Boer Treur	76
08/01	Dhr. Frans Borg	70
11/01	Dhr. Roelof Petter	72
13/01	Dhr. Jan Treur	79
14/01	Mevr. Henny Katerberg Kiers	68
27/01	Dhr. Lolke Alfredo Dijkstra	65
28/01	Mevr. Aly H. van Arragon Bösmüller	84
28/01	Dhr. Bernard van Arragon	79
31/01	Mevr. Hilly Rabbers Salomons	87

**EEN NIEUW JAAR, GESCHENK VAN GOD!
OM MET HEM TE LEVEN, MET HEM TE GENIETEN,
EN MET HEM TE DELEN!**

CONTACTEN

Ds. Roberto Verburg 99123-4513 / rcverburg@gmail.com
Ds. Flávio Américo 99808-0604 / flavioamericodc@gmail.com
Ev. Ezequiel de Carvalho 99927-3042 / ezequieldecarvalho@gmail.com
Secr. Catharina Loman: 99127-2016 / iercastrolanda@outlook.com

PASTORALE KABINET

Pr. Roberto Verburg DINSDAG, van 14.00 tot 17.30 uur
Ev. Ezequiel de Carvalho WOENSDAG, van 14.00 tot 17.30 uur
Pr. Flávio Américo VRIJDAG, van 13.00 tot 16.00 uur

Obs: Als u niet naar het huis van de dominee / evangelist kunt gaan, maak dan directe afspraak met de persoon met wie u wilt praten, de meest geschikte plaats en tijd.

RUSTDAG

Maandag: Ds. Flávio en Ev. Ezequiel
Woensdag: Ds. Roberto

Nieuwe IERB-website

Met vreugde kondigen we de nieuwe website van de Igrejas Evangélicas Reformadas no Brasil aan.

De site is ontworpen om de toegang tot nieuws van elke kerk te vergemakkelijken.

U kunt ook meer te weten komen over de projecten, geloofsbelijdenis, geschiedenis en meer.

Downloads van Informe, Cantai, Hinário en anderen zijn ook beschikbaar gesteld.

Bezoek onze pagina!

www.ierb.org.br