

Igreja Evangélica Reformada de Arapoti



O Elo De Schakel

MEDITAÇÃO

JUNHO/2021

“Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do SENHOR.” Provérbios 19.21

Realizar sonhos e fazer planos: a direção certa vem de Deus.

Fazer planos é algo natural e muito importante na vida de qualquer pessoa. Salomão sabia disso, e como o rei mais sábio fez muitos planos e também realizou muitos deles.

À medida que amadurecemos é normal fazermos planos dos mais variados, sejam mais simples do nosso dia-a-dia, sejam planos complexos, quem sabe alguns que trarão grandes mudanças na nossa vida e de pessoas que nos cercam.

Não planejar nada não é normal. Uma pessoa que não tem planos para o futuro, seja próximo ou distante, perdeu o gosto pela vida e não tem perspectiva de mudança ou melhora. Isso pode ser perigoso para a alma e o espírito dela.

Nossos planos estão relacionados com nossas crenças e valores, e também nossos sonhos e ambições. Nossas crenças e valores determinam aquilo que é importante para nós e no que vamos nos concentrar. Nossos sonhos e ambições vão nos impulsionar a tomar certo rumo e influenciarão os planos que estamos fazendo para o futuro.

Mas o versículo nos lembra de algo muito importante: “*o que prevalece é o propósito do SENHOR*”. Nos planos que fazemos, sejam dos mais simples aos mais complexos, nunca devemos nos esquecer de que aquilo que Deus estabeleceu sempre vai prevalecer. Portanto, como pessoas tementes a Deus devemos sempre buscar sua direção, nos submeter à sua vontade em obediência, seguindo o exemplo de Jesus Cristo (Hebreus 5.7-9). Tenhamos cuidado para não cairmos no erro de tentar “convencer” Deus para que abençoe nossos planos, ele pode até permitir, mas talvez não trará bênção para nossa vida.

Salomão também escreveu em Eclesiastes 12.13 (NTLH) “*De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos porque foi para isso que fomos criados.*” Esta deve ser a disposição do nosso coração e mente quando fazemos planos para o futuro, pois o futuro pertence a Deus.

Quando chegarmos ao final de nossa vida, melhor que ter o sentimento de que realizamos todos os nossos sonhos e planos que traçamos, é chegar lá com a certeza de que cumprimos os propósitos que Deus tinha para nossa vida, mesmo quando tivemos que abrir mão de alguns sonhos e planos para isto. Ainda mais se essa mudança de alguns deles abençoou outros e não apenas nós mesmos.

Reflita nisso! Faça planos, realize sonhos, mas acima de tudo busque ser submisso à direção de Deus na sua vida. É certo que o sentimento de realização completa que vem de Deus ao fim de nossa vida vá compensar em muito a renúncia de alguns sonhos e planos.

Ev. Natanael Verburg



CULTOS

Plantão

Coleta

Culto Jovem

05-06	19.30	Igreja	Pr. Flavio Américo	P	Maria Clara/Saskia	xxx
-------	-------	--------	--------------------	---	--------------------	-----

06-06	9.30	Igreja	Dra. Marilda	P	Alice/Marnix	Igreja
	19.30		video	H		

Visitação Eclesiástica

13-06	9.30	Igreja	Pr. Aldrin	P	Adriaan/David	Itararé
	19.30		video	H		

Santa Ceia

20-06	9.30	Igreja	Pr. Ilmo	P	Janet/Wilko	Diaconia
	19.30	Igreja	Pr. Ilmo	P		

Culto vespertino com o tema: “Sistema de Vida”

27-06	9.30	Igreja	Pr. Ilmo	P	Anke/Wim	AASCA
	19.30		Pr. Paulo	P		
04-07	9.30	Igreja	Pr. Ilmo	P	Willem/Saskia	Igreja
	19.30		video	H		

FLORES

05 e 06-06	Fam. Freek Kool
13-06	Fam. Helena K. de Barros
20-06	Fam. Anderson van de Berg
27-06	Fam. Floriano Bosch
04-07	Fam. Mark Bosch



OBSERVAÇÃO:

Enquanto durar a pandemia, o Pastor Ilmo levará as flores da Igreja para o membro indicado no domingo.

ANIVERSARIANTES

05-06 Lute Jongsma
15-06 Jantje Deen Kok
03-07 Evelyn de Oliveira Koopman

SOM



Edwin	99972-2996
Adir	99967-2496
Anderson	99657-7960
Vitor	99982-2690
Bernhard	99975-4474
Rafael	99929-7242

	SOM	TRANSMISSÃO
06-06	Rafael	Adir
13-06	Edwin	Rafael
20-06	Anderson	Edwin
27-06	Vítor	Anderson
04-07	Bernhard	Vítor

Para transmissão de cultos a solicitação deve ser feita com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência com Edwin ou Bernard, exceto em casos de culto fúnebre; para ensaios que necessitem de auxílio de som, a solicitação deve ser feita com **4 (quatro) dias** de antecedência com o plantonista da semana.

MATERNAL e BIJBELKLAS

06-06	Sabrina e Lúcio
13-06	Caroline e Franz
20-06	Sirlei e Maiara
27-06	Gerdien e Arnald
04-07	Pricilla e Fernando

KINDERNEVENDIENST

	Grupo 2 e Grupo 3		VELA
----- Parábolas de Jesus -----			
06-06	Patrícia	Os trabalhadores na vinha	Gustavo v/d Pol
13-06	Trycia	Os primeiros lugares	Carolina Borg
20-06	Eduard	Todos prontos?	Isis de Barros
27-06	Rafaella	Os talentos	Laura Jongsma
04-07	Richard	Senta que lá vem as parábolas!	Johan Bosch



Palestra motivacional - Dr. Marilda – 08.06.2021 – na IERA – 18:30h

AGENDA

10-06	19.30 horas	Reunião da Missão AASCA
12-06	19.30 horas	SAFIERA
23-06	19.30 horas	SAFIERA
27-06	20.00 horas	Entrega dos artigos para o Elo
06-07	09.00 horas	Mesa do Conselho
07-07	19.00 horas	Conselho



LAR DO IDOSO/CALÓGERAS

Para este mês pedimos as seguintes contribuições:

03-06	5 kg peito de frango	Roberto Martins
	2,5 kg carne moída	Peter van Arragon
	2,5 kg carne moída	Luis Pierre
10-06	5 kg peito de frango	Peter Koopman
	2,5 kg carne moída	Robert Alberts
	2,5 kg carne moída	Johannes Hagen
17-06	5 kg peito de frango	Anton Hoogerheide
	2,5 kg carne moída	Lambert Jongsma
	2,5 kg carne moída	Bareld Koopman
24-06	5 kg peito de frango	Ronald Elgersma
	2,5 kg carne moída	Dirceu Paz
	2,5 kg carne moída	Nico Biersteker
01-07	5 kg peito de frango	Patrick de Jonge
	2,5 kg carne moída	Edwin Kool
	2,5 kg carne moída	Henri Kool



CALÓGERAS

Favor entregar na casa da Sra. Wiekje Boessenkool, entre 9:00 e 12:00 horas.

Favor entregar em pacotes de 1KG.

03-06	5 kg peito de frango	Gerrit Verburg
	2,5 kg carne moída	Erik Bosch
	2,5 kg carne moída	Jeanine Elgersma

10-06	5 kg peito de frango	Jan Noordegraaf
	2,5 kg carne moída	Arnaldo Simões
	2,5 kg carne moída	Jessica van den Berg
17-06	5 kg peito de frango	Anderson van den Berg
	2,5 kg carne moída	Dalton Bronkhorst
	2,5 kg carne moída	Rafael Carneiro
24-06	5 kg peito de frango	Mark Bosch
	2,5 kg carne moída	Eduard Borg
	2,5 kg carne moída	Alina Kok
01-07	5 kg peito de frango	Ariano Davidse
	2,5 kg carne moída	Frederik Kool
	2,5 kg carne moída	Douwe Sibma

DO CONSELHO/van de Kerkenraad

Com todos os cuidados necessários, os jovens já começaram a fazer reuniões na igreja! Agradecemos a disposição da liderança. Temos algumas caras novas nas equipes: no lugar da Dayane Pot e Jan Koopman, alguns jovens se dispuseram a liderar o Benjamin Club, são eles: Ricardo, Mathias e Marco! Com assessoria da Elisângela, farão este trabalho voluntário com os jovens da igreja. Para o AJAX Club, Ana Cristina continua e Elsbeth será a nova companheira. Wilko continuará como apoiador do grupo, assim como Luíz. Aos que saem e aos novos integrantes, desejamos as ricas bênçãos de Deus. Obrigado!!



Algumas semanas atrás, foi enviado o organograma atualizado, se eventualmente houver falhas nas informações, comunique a secretaria da igreja, por favor. Também o Guia da Comunidade está na fase de edição, todas as famílias receberão uma cópia, e se caso seja necessário fazer alguma alteração, favor contatar a secretaria. Pedimos desculpas por eventuais falhas.

O Sínodo deverá se realizar no sábado à tarde do dia 12 de Junho, o horário será restrito devido a pandemia.

O valor das ofertas do Dia de Ação de Graças foi de R\$ 61.696,05.

Natanael Verburg comunicou que prestará serviços no projeto em Calógeras até meados de Julho, pois, iniciará um curso–Missões transculturais, da JOCUM – este terá duração de agosto a dezembro de 2021. Desejamos que Deus abençoe ricamente Natanael e sua família para este novo desafio em suas vidas.

Nos fundos da igreja tem a caixinha de oração, além de pedidos de oração poderão ser depositados ali também sugestões ou pedidos de visitas do pastor, ou de um membro do Conselho.

Um agradecimento especial a Petra Noordegraaf, que fez o belo trabalho em mosaicos da Cruz, criada e projetada por ela, agora pendurada no centro litúrgico do templo da IERA. A cruz na nossa igreja foi um pedido de membros, agora realizada por uma artesã da nossa comunidade. “Obrigada!!”

Segue a explicação detalhada da imagem representada:



“Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz”. (Cl 2.13-15)

“Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, Sabedoria e Poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus”.1 Co 1:17,18

A cruz foi montada com restos e retalhos de granito, mármore, pedras e madeira. As peças foram colocadas em linhas que caminham para o centro, simbolizando a união na caminhada e que vai terminar sempre em Cristo. Os olhos fixos em Jesus, em uma mesma fé. O centro retrata a Trindade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. As linhas brancas representam o peixe, símbolo do cristianismo. Nas extremidades temos peças mais escuras, mas à medida que alcançam o centro ficam mais claras e iluminadas, simbolizando a vida cristã, onde aponta para a centralidade de Cristo, a quem vislumbramos com nossos olhos, como diz Hb 12.2: "*tendo os olhos fitos em Jesus*". Podemos observar que não há uma peça igual a outra, mostrando assim que somos todos diferentes e abençoados por Deus com diferentes e abundantes dons. Assim somos nós libertos de nossos pecados ao nos aproximarmos de Cristo.

Cultos: no domingo 13 de junho a IERA receberá a visita eclesiástica do Pr. Aldrin Jensen, da IER Vila Nova Holanda, que também dirigirá o culto.

No domingo, 20 de junho, celebramos a Santa Ceia, tanto no culto matutino, quanto no culto vespertino.

No culto vespertino do domingo, 27 de junho, Pr. Paulo Verdin da IER de Itararé fará um culto de estudo. O tema será: "Sistema de Vida". Todos nós vivemos dentro de sistemas (Cooperativa, Igreja, Família, etc) Como estes sistemas nos influenciam e como nós os influenciamos? Qual a influência de Deus sobre os sistemas e sobre o nosso sistema de vida?

Desde já, o Conselho convida a todos para estes cultos especiais.

Nos dois primeiros domingos do mês de julho, os membros terão oportunidade para fazer indicações para novos membros do Conselho: presbítero de jovens, presbítera-secretária, diácono-financeiro e diácono responsável pelas campanhas do quilo e membro do DM. Desde já os membros podem ir pensando nas indicações e incluir nas suas orações.

Met inachtneming van de juiste voorzorgsmaatregelen is het jeugdwerk van de kerk weer opgestart! Dank aan de inzet van de leiding. We hebben een paar nieuwe gezichten binnen de teams: in de plaats van Dayane Pot en Jan Koopman waren een paar jongelui bereid de Benjamin Club te leiden, namelijk: Ricardo, Mathias en Marco! Met ondersteuning van Elisângela doen ze dit vrijwilligerswerk onder de jeugd van de kerk. Ana Cristina houdt de leiding over de AJAX Club en Elsbeth gaat haar daarbij helpen. Wilko blijft aan als ondersteuner van de groep en Luiz komt daar nu bij. We wensen alle komende en gaande leidinggevenden Gods rijke zegen toe. Hartelijk dank!!

Een paar weken geleden werd het nieuwe organogram van de kerk verspreid. Mocht u daarin fouten ontdekken, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de kerk. Ook de nieuwe Gemeentegids is bijna klaar. Alle gezinnen krijgen een exemplaar. Mocht het nodig zijn iets te veranderen, kunt u contact opnemen met de secretaresse. We verontschuldigen ons voor eventuele fouten.

We hopen de Synodevergadering te houden op zaterdagmiddag, 12 juni. Vanwege de pandemie betreft het een korte samenkomst.

De collecte op Dankdag heeft R\$ 61.696,05 opgebracht.

Natanael Verburg heeft doorgegeven dat hij het werk voor het project in Calógeras beëindigt rond half juli, want daarna begint hij aan een cursus van JOCUM. Deze cursus heet "Transculturele zending" en duurt van augustus tot december 2021. We wensen Natanael en zijn gezin Gods rijke zegen toe bij deze nieuwe uitdaging in hun leven.

Achter in de kerk staat een gebedsdoos. Als u wilt dat ergens voor gebeden wordt, kunt u uw verzoek daar in doen. U kunt er ook andere suggesties in doen. Ook een bezoek van de dominee of een lid van de kerkenraad kan men via het kistje aanvragen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Petra Noordegraaf. Zij heeft een prachtig mozaïek gemaakt van het Kruis, uitgevoerd naar eigen ontwerp. Het hangt nu voor in de kerk. Het was altijd al een wens van de leden dat er een kruis zou komen en nu is dat gerealiseerd door een kunstenares van onze eigen gemeenschap. Hartelijk dank!!

Hier volgt een gedetailleerde beschrijving van wat de afbeelding voorstelt:

"Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzetten tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gegegevierd."

Col.2:13-15)



"Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen en dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Goddelijke tegenover wereldse wijsheid. Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods". ([1 Cor.1:17-18](#))

Het kruis is opgebouwd uit restjes/stukjes graniet, marmer, stenen en hout. De steentjes werden in lijnen gelegd, die samenkommen in het centrum en dat symboliseert de eenheid in de weg die altijd eindigt in Christus. De ogen gericht op Jezus, in hetzelfde geloof. Het midden stelt de Drie-eenheid voor: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De witte lijnen vertegenwoordigen de vis, het symbool van het christendom. Aan de uiteinden zitten donkere steentjes, maar meer naar het midden toe worden ze steeds lichter en stralender. Dat verwijst naar het christelijke leven, met in het centrum Christus, op wie we de ogen gericht houden, zoals we lezen in Heb.12:2, : *"Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus"*. Net zoals er geen enkel steentje gelijk is, zijn ook wij allemaal anders en gezegend door God met verschillende en overvloedige gaven. En zo worden we bevrijd van zonden als we steeds dichter bij Christus komen.

Kerkdiensten: Op zondag 13 juni ontvangt de IERA kerkvisitatie van Pr. Aldrin Jensen, van de IER Vila Nova Holanda. Hij zal ook voorgaan in de dienst.

Op zondag 20 juni hopen we het Heilig Avondmaal te vieren, zowel in de ochtend-, als de avonddienst.

Pr. Paulo Verdin zal op zondag 27 juni, tijdens de avonddienst, bijbelstudie geven over het thema: "Systemen in het Leven". Wij leven allemaal binnen systemen (coöperatie, kerk, familie, etc). Hoe beïnvloeden die systemen ons en hoe beïnvloeden wij de systemen? Welke invloed heeft God op die systemen en over ons levenssysteem?

De Kerkenraad nodigt iedereen uit om deze speciale diensten bij te wonen.

Tijdens de eerste twee zondagen in juli hebben de leden de gelegenheid namen door te geven van mogelijke kandidaten voor nieuwe leden van de Kerkenraad: voor een jeugdouderling, een ouderling-secretaris, een diaken verantwoordelijk voor de financiën en een diaken voor de kilo-acties en de DM. De leden kunnen nu al nadenken over mogelijke kandidaten en het onderwerp opnemen in hun gebeden.

Janet Bosch

Rol de Membros:

Entradas com Atestado de transferência da Congregação Evangélica Luterana de Concórdia da cidade de São Paulo:

Marcus Antônio Alves de Souza

Daniella Verburg de Souza

Sara Souza Verburg

Nasceram:

17.05.2021 Luuk Cornelis Groeneveld – filho de Willem e Bianca Groeneveld

21.05.2021 Sam Gonçalves van Arragon – filho de Peter e Geyza van Arragon

AO REDOR DA COMUNIDADE/RONDOM DE GEMEENTE

Mais um mês se passou! No mês de maio tivemos dias de calor, outros com a temperatura mais baixa e, nos dias 12 e 30 de maio fomos abençoados com chuvas, esperadas por muitos! Neste período, houveram vários acontecimentos em nosso meio.



No dia 01 e 02 de maio foram comemorados Cultos de Ação de Graças, a igreja estava toda ornamentada. Este trabalho foi organizado pelo grupo da 4^a Lomba. Em destaque, havia uma árvore com galhos secos, vazia, morta, sem cor, que representava tempos difíceis; porém, nestes galhos, os membros puderam colocar motivos de agradecimento, porque mesmo em tempos difíceis, recebemos uma vida cheia de gratidão, em qualquer circunstância. Nestes dois Cultos de Ação de Graças, o Pastor Ilmo preconizou sobre o tema: "Há tanta coisa para ser grato" em I Ts 5:18; As doações arrecadadas nestes cultos foram destinadas para o Projeto Sopa Solidária, no Bairro Santo Antônio, onde a Sra. Roseli (conhecida como Xuxa), prepara sopas para alimentar famílias que estão passando fome. Este Projeto ainda aceita outras doações , como roupas, utensílios domésticos, entre outros.

Dia 13 de maio tivemos o Culto de Ascensão, onde o texto escolhido foi Atos 1: 1-11; neste culto compreendemos que a igreja tem uma função ímpar, a missão de sermos voluntários e discípulos de Jesus para o bem do mundo e, no culto do dia 16 de maio, o pastor recordou sobre o dia Da Família que é comemorado no dia 15 de maio. Ao final do culto, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária para reforma estatutária do Colégio Colônia Holandesa.

No culto de Pentecostes, realizado em 23 de maio, as ofertas foram destinadas ao trabalho missionário do Pastor Gonçalo Manico, em Granada na Espanha.

Dia 30 de maio assistimos ao culto da Trindade, neste culto foi apresentado a 'Cruz' que foi colocada no altar, confeccionado através da técnica de mosaico com restos de granito, mármore, pedras e madeira. Essa obra maravilhosa foi elaborada pela Petra Noordegraaf.

Este mês, também podemos anunciar o nascimento de algumas crianças; no dia 28 de abril nasceu Mark Hendrik Vogelaar Schuarts, filho de André e Renata; no dia 16 de maio nasceu na Holanda Luuk Cornelis Groeneveld, filho de Willem e Bianca; no dia 21 de maio nasceu Sam Gonçalves van Arragon, filho de Peter e Geysa.

Ainda queremos recordar que no dia 11 de abril, a pequena Anna Katharina Salomons recebeu o batismo, ela nasceu no dia 06 de agosto de 2020, filha de Franz e Caroline Salomons.

Também tivemos Bodas de Ouro na comunidade, o casal Marten e Anna Sibma completaram 50 anos de união no dia 07 de maio. Próximo a essa data, vieram da Holanda duas filhas e quatro netos(as).

O casal Marcus Antônio Alves de Souza e Daniela Verburg de Souza, junto com sua filha Sarah Souza Verburg, agora fazem parte do rol de membros da Igreja, no dia 16 de maio foi anunciada a transferência da Congregação Evangélica Luterana Concórdia para a IER Arapoti.

No dia 2 de maio, a Sra. Hagen completou 94 anos. Em nosso meio também tivemos outros aniversariantes, Tonny van de Pol, Joana Kok, Gerrit Verburg e Marten Sibma. Desejamos ricas bênçãos sobre todos eles e também a todas as outras pessoas que completaram mais um ano de vida!

Na última semana de maio, os membros da igreja foram convidados a participar em doações de alimentos através da Campanha do Kilo. Esta campanha tem por objetivo auxiliar o Projeto Vida em Jaguariaíva e o projeto Sementinha.

Queremos lembrar do Samuel, filho do Pastor Samuel, que continua internado devido ao covid, hoje, está no seu 36º dia de internação, seus rins apresentaram uma leve melhora, no momento sem febre e com boa saturação. Continua realizando sessões de fisioterapia para melhorar o comprometimento motor.

Também citamos o Floriano, irmão de Verônica Boelman, também vítima do Covid, ele recebeu alta hospitalar em 09 de maio, se sente um pouco melhor, porém, necessita dar continuidade na reabilitação pela fraqueza muscular.

No dia 01 de maio, recebemos a triste notícia que o Cláudio Kamchen (cunhado do Pastor Ilmo) não resistiu ao tratamento do Covid. Ele foi sepultado no dia 02 de maio em Santa Rosa - RS. No dia 28 de maio, a funcionária da nossa igreja, Mara, perdeu sua mãe, Inês de Oliveira Dacal, em decorrência de câncer.

No dia 31 de maio, João Vitor, filho de um funcionário do Henk e da Luciane, perdeu sua vida, em decorrência de um acidente, que possamos estar orando pela família dele e por todas as outras pessoas que estão passando por dificuldades e/ou realizando algum tratamento médico

Após um longo período sem atividades, o Club's realizou um encontro no dia 29 de maio, claro, dentro de todas as normas exigidas pela vigilância sanitária.

Para finalizar, no culto vespertino do dia 30 de maio, o Pastor João Los fez o 2º Estudo sobre Igreja Reformada.

Er is alweer een maand voorbij! In mei hadden we warme, maar ook koelere dagen en op dag 12 en 30 werden we gezegend met regen! Velen zaten daarop te wachten! In deze afgelopen maand gebeurde er van alles.



Op 1 en 2 mei werd Dankdag gevierd. De kerk was helemaal versierd. Dat was georganiseerd door de groep van de 4e Lomba. In het middelpunt stond een boom met dorre takken, leeg, dood, zonder kleur. Die stelde de moeilijke tijden voor. Aan de takken konden de leden redenen-tot-dankbaarheid ophangen, want zelfs in moeilijke tijden ontvingen we een leven vol dankbaarheid, onder alle omstandigheden. Tijdens deze beide diensten op Dankdag sprak Pr. Ilmo over het thema: "Er is zoveel om dankbaar voor te zijn" uit 1 Tess 5:18; De gaven die tijdens deze diensten bijeengebracht werden, zijn bestemd voor het soepproject "Projeto Sopa Solidária" in de wijk Santo Antônio, waar mevrouw Roseli (bekend als Xuxa) soep kookt voor families die honger lijden. Dat project wil ook graag andere gaven ontvangen, zoals kleren en huishoudelijke artikelen.

Op 13 mei vierden we Hemelvaart en de gekozen tekst was Handelingen 1: 1-11; Tijdens deze dienst leerden we dat de kerk een belangrijke taak heeft, de taak om vrijwilligers en discipelen van Jezus te zijn, voor het welzijn van de wereld. Op 16 mei herinnerde de predikant ons aan de dag van het gezin, die dit jaar op 15 mei viel. Aan het eind van die dienst werd een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden voor een verandering in de statuten van de CCH (Colégio Colônia Holandesa).

De collecte die gehouden werd op Pinksteren, 23 mei, werd bestemd voor het zendingswerk van Pr. Gonçalo Manico in Granada in Spanje.

Op 30 mei woonden we de dienst van de Drie-eenheid bij. Tijdens deze dienst werd het "Kruis" voor in de kerk onthuld. Het is uitgevoerd in de mozaïektechniek, met resten graniët, marmer, stenen en hout. Dit geweldige werk werd uitgevoerd door Petra Noordegraaf.

Deze maand kunnen we ook de geboorte aankondigen van enkele kinderen; op 28 april werd Mark Hendrik Vogelaar Schuarts geboren, zoon van André en Renata. Op 16 mei werd in Nederland Luuk Cornelis Groeneveld geboren, zoon van Willem en Bianca. En op 21 mei Sam Gonçalves van Arragon, zoon van Peter en Geysa.

Ook willen we er nog aan herinneren dat op 11 april de kleine Anna Katharina Salomons, dochter van Franz en Caroline Salomons, gedoopt werd. Ze werd op 6 augustus 2020 geboren.

Ook hadden we een Gouden Bruidspaar in de gemeente: Martin en Anna Sibma waren op 7 mei 50 jaar getrouwd. Rond deze tijd kregen ze bezoek van twee dochters en vier kleinkinderen.

Het echtpaar Marcus Antônio Alves de Souza en Daniela Verburg de Souza heeft zich samen met hun dochtertje Sarah Souza Verburg bij onze gemeente aangesloten. Op 16 mei werd voorgelezen dat ze vanuit de Congregação Evangélica Luterana Concórdia naar de IER Arapoti overgekomen zijn.

Op 2 mei werd mevr. Hagen 94 jaar. Ook waren er nog andere jarigen: Tonny van de Pol, Joana Kok, Gerrit Verburg en Martin Sibma. We wensen hun rijke zegen toe evenals alle andere mensen die deze maand jarig waren!

In de laatste week van mei konden de leden van de kerk bijdragen aan de Kilo-actie (Campanha do Kilo). Deze Kilo-actie heeft tot doel het Project Vida in Jaguariaíva te steunen en het project "A Sementinha".

Onze gedachten gaan ook uit naar Samuel, de zoon van Pr. Samuel, die als gevolg van Covid opgenomen is in het ziekenhuis. Vandaag is het al de 36ste dag in het ziekenhuis en zijn nieren leken een beetje beter; hij was zonder koorts en had goede zuurstofsaturatie. Hij is bezig met fysiotherapie om zijn spierfuncties te verbeteren.

Ook willen we Floriano, de broer van Verônica Boelman, noemen, een ander Covid-slachtoffer. Hij is sinds 8 mei weer thuis en voelt zich wat beter, maar moet zich herstellen van spierzwakte.

Op 1 mei ontvingen we de verdrietige boodschap dat Cláudio Kamchen (zwager van Pr. Ilmo) aan de gevolgen van Covid is overleden. Hij werd op 2 mei begraven in Santa Rosa - RS. En op 28 mei verloor Mara, die voor onze kerk werkt, haar moeder, Inês de Oliveira Dacal, ten gevolge van kanker.

Ook op 28 mei werd João Vitor (15 jaar), zoon van een werknemer van Henk en Luciane, in het centrum van de stad overreden en in ernstige toestand in het ziekenhuis opgenomen. Op 31 mei overleed hij aan zijn verwondingen. Laten we zijn familie in onze gebeden opnemen en laten we ook bidden voor alle andere mensen die een moeilijke tijd doormaken en/of een medische behandeling ondergaan.

Na een lange tijd zonder activiteiten hebben de Clubs weer voor het eerst een samenkomst gehad op 29 mei. Natuurlijk gebeurde dat met inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.

En tenslotte gaf Pr. João Los zijn tweede studie over de Hervormde Kerk in de avonddienst op 30 mei.

Andrea Borg

ITARARÉ INFORMA!!

Cultos:

Em Junho teremos dois Cultos presenciais, nos dias 13 e 27.

A princípio, a partir de Julho todos os Cultos serão presenciais.

No dia 20 de Junho o Pastor Paulo, juntamente com a Presb. Maria Clara (de Arapoti), fará a Visita Eclesiástica à IER de Carambei e ao Projeto San Martin.

No dia 27 de Junho, o Pastor Paulo conduzirá o Culto Vespertino em Arapoti.

Igreja Evangélica Reformada de Itararé

Telefone: (15) 3532-4995/WhatsApp (15) 98110-9697

Pr. Paulo Verdin

E-mail: ieritarare@hotmail.com

Web: www.itarare.ierb.org.br

Igreja Evangélica Reformada de Arapoti

Pastor Ilmo Riewe – Fone: (43) 9841-6717

Pastor (capelão) Elton Luithardt - (43) 99676-6022

e-mail: ierarapoti@gmail.com

Redação Elo/Schakel

email: elo.schakel@gmail.com

