



IGREJA EVANGÉLICA REFORMADA DE CASTROLANDA

AUGUSTUS 2022

Het geloof doorgeven – een uitdaging

Uit twee recent gehouden onderzoeken in de Verenigde Staten en Canada blijkt dat tussen de 60 en 70% van de jongeren die in de kerk zijn opgegroeid, op jonge leeftijd het geloof en de religieuze instelling verlaten, en de helft van hen herkent de religieuze traditie niet in hun die zijn opgegroeid en zichzelf als atheïst of agnost beschouwen. De redenen om het geloof en de kerk te verlaten zijn talrijk en complex.

Veel geïnterviewde jonge mensen gaven toe dat ze op een gegeven moment de betekenis van geloof en de kerk in twijfel gingen trekken. Waar is de geloofwaardigheid van het christelijk geloof? Geleerden definiëren secularisatie als het proces waardoor zowel religieuze instellingen als religieus denken hun maatschappelijke relevantie verliezen. Maar voordat de maatschappelijke relevantie verloren gaat, gaat de persoonlijke relevantie van het geloof verloren. De vraag die gesteld moet worden is: "Hoe persoonlijk is uw geloof?" Als christenen erin slagen de persoonlijke waarde van het geloof te herwinnen, zullen ze zeker zijn geloofwaardigheid terugkrijgen.

Het is niet genoeg om geavanceerde, dynamische en functionele instellingen te hebben, we hebben meer nodig dan dat. We hebben een levend geloof nodig, harten verwarmd door de waarheid van het evangelie, de vreugde van Christus die zich uit in de sereniteit en zekerheid van een diepe, persoonlijke relatie met God. We hebben ook de transcendentie nodig die ons ertoe brengt verder te kijken dan onze gereduceerde en beperkte wereld.

Geconfronteerd met de uitdaging om het geloof door te geven aan nieuwe generaties, is het noodzakelijk om serieus na te denken over drie dimensies die de persoonlijke aard van ons geloof in Christus aantonen. De eerste is de behoefte om intellectueel heel te zijn. Christenen zijn toegewijd aan het argumenteren en spreken voor de waarheid. Veel jonge mensen verlaten het geloof omdat ze ongrijpbare antwoorden vinden op de grote levensvragen, die tot een vertrouwenscrisis leiden. Toewijding aan intellectuele integriteit vereist van ons een christelijke geest en de bereidheid om eerlijk met onze jongeren na te denken over elke kwestie die hun geloof in Christus inhoudt.

De tweede is de noodzaak om moreel oprecht te zijn. Het christelijk geloof vraagt van ons morele moed als uitdrukking van het veranderde karakter dat we in Christus ervaren. De schandalen waarbij christenen betrokken zijn, het moralisme en het stilzwijgen van sommige leiders over de grote ethische en morele kwesties, hebben bij de nieuwe generaties een enorm diskrediet veroorzaakt met betrekking tot de betekenis van het geloof.

De derde is de noodzaak om spiritueel heel te zijn. Het christelijk geloof is een gave en een oproep om met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om te gaan. Jezus' uitnodiging om Hem te volgen houdt in dat je bij Hem bent en niet alleen van Hem leert. We kunnen niet voortdurend geagiteerd en rusteloos leven, omdat rechtvaardiging een geschenk van Gods genade aan ons is. Veel jonge mensen verlaten het geloof omdat ze moe worden van het gejaagde pragmatisme, dat hen niet inspireert tot een leven van toewijding. De beoefening van gebed en meditatie is expressief in het leven van degenen die God liefhebben met heel hun hart en ziel.

Geloof in de levende God van de Bijbel, in de God van onze vaders, kan alleen worden omarmd in een persoonlijke en integrale relatie met Hem. De overdracht van het geloof vindt plaats van hart tot hart. Het is jammer dat veel jonge mensen het geloof verlaten vanwege de hypocrisie van sommige christenen en religieuze leiders, de consumptieve oppervlakkigheid van hun ouders, het technologische pragmatisme van hun kerken, het ontbreken van eerlijke antwoorden op hun dilemma's en twijfels. De wijze Salomo zegt dat "waar geen profetie is, het volk vergaat" (Spreuken 29:18). Zonder een duidelijke visie van wie we zijn en waar we naartoe willen, zonder het besef dat we een pelgrimsvolk zijn in een vreemd land, wandelend naar het land dat God ons heeft beloofd, zullen we gemakkelijk worden opgenomen in de cultuur die zijn verleden en heeft geen voorstel voor de toekomst.

Aangepast (Revista Ultimato)

Pra. Marilda de Oliveira



In de ochtenddienst van 10 juli hebben we afscheid genomen van Ds. Flávio Américo en gezin. Na de dienst en na afscheidswaarden, werd er een lekker kop koffie geserveerd. Dominee en familie zijn naar São Paulo verhuisd, waar hij nu werkt in het Mackenzie Systeem.

Secretaris Hermannus Morsink

EBF 2022

We zijn erg blij en dankbaar aan God omdat we de **Vakantiebijbelschool** (EBF) weer persoonlijk konden aanbieden aan de kinderen van onze kerk en gemeenschap. Het evenement werd gehouden van **13 tot 15 juli**, georganiseerd en gecoördineerd door de afdeling Evangelisatie met de steun van godsdienstleraren, Anna Lucia, Kelly en Patrícia. Het sleutelvers dat voor dit jaar werd gekozen was **"Ik druk op het doel om de prijs te winnen"** Filippenzen 3:14a. Dit waren zeer productieve dagen, met gezegende en lonende resultaten. We hadden de deelname van veel kinderen, **gemiddeld 150 deelnemers** tussen kinderen en pre-tieners, van gemeentelijke, staats- en evangelische scholen. We hadden de aanwezigheid van Pastor Isaac Correa, kapelaan van het Christelijk Instituut die sprak met pre-tieners van 10 tot 15 jaar en de aanwezigheid van Pastora Elisangela dos Santos Mello, die sprak met kinderen van 03 tot 09 jaar oud. We benaderden drie bijbelverhalen: op de eerste dag **"De Schepping"**, op de tweede dag **"Naaman"** en op de derde dag **"De Goede Herder"**. We kregen veel complimenten en dank van de ouders en concludeerden dat de bijbelse boodschap de kindertehuizen bereikte. We kregen de waardevolle steun van de kerkleden bij de lofprijzing, in de keuken, bij het bakken van taarten, bij het maken van de tassen, bij de voorbereiding en uitwerking van de activiteiten, bij de decoratie, bij de verzorging van de deelnemers, in de donaties, het transport, enz. Hier laten we onze erkenning en dank achter.

Een van de lessen die de Heer Jezus Christus zijn volk naliet om te doen, was dienen. Dit demonstreert Hij in het evangelie van Mattheüs, in vers 28 van hoofdstuk 20: **"Net zoals de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen"**.

Afdeling Evangelisatie IERC



DIENSTEN		VOORGANGERS	COLLECTES	
07/08	9h30	Pr. Lindberg de Morais	P	Evangelisatie
	19h30	Pr. Rorgers Pianaro	P	
14/08	9h30	Pra. Marilda de Oliveira	P	AASC
	19h30	Pr. Rorgers Pianaro	P	
21/08	9h30	Pr. Paulo Verdin	P	Evangelisatie
		Kerkelijk Bezoek		
28/08	9h30	Br. Jacques de Best	H	
	19h30	Pr. Rorgers Pianaro	P	Diaconie
	19h30	Pr. Reginaldo	P	

Uw collecte kan gestort worden op de rekening van de IERC:

Sicredi 748
Ag. 0730 -
c/c 28964-3
Chave PIX CNPJ:
76.111.640/0001-30



CONTACTEN

PR. RORGERS PIANARO

(41) 99821-7726 (Rustdag: maandag)

rorgers.pianaro@hotmail.com

PRA. MARILDA DE OLIVEIRA

(42) 98855-4789

dreamolive@hotmail.com

SECR. CATHARINA LOMAN

(42) 99127-2016

iercastrolanda@outlook.com



HARTELIJK GEFELICITEERD!

Een nieuw jaar, geschenk van God!
Om met Hem te leven, met Hem te genieten en met Hem te delen!

JARIGEN IN AUGUSTUS

06	Sra. Gezina v/d Scheer Rabbers	86
08	Sr. Roelof Groenwold	68
16	Sra. Erna v/d Vinne te Vaarwerk	65
25	Sra. Fokje Fokkema de Jager	86
28	Sr. Reinder Mattheus Barkema	83
05	Luiza Cantele Borg	9
09	Luana B. Rabbers Marcondes	10
10	Livia Cantele Borg	2
10	Manuela Moreira Machado	5
11	Antônia Araújo Treur	1
19	Sebastião Ribeiro Borg	3
26	Cecilia Johanna Strijker	7
27	Nicolas Sawatzky Petter	1
28	Karin Aafke Janzen	3

BLOEMEN IN DE KERK



AUGUSTUS

07	Fam. Cintia Boot
14	Fam. Ubel e Menna Borg
21	Fam. Rogério e Karen Borg
28	Fam. Frans e Angela Borg

SEPTEMBER

04	Fam. Pablo e Valquiria Borg
11	Fam. Roberto e Teresa Borg
18	Fam. Marco e Luiza Borg
25	Fam. Richard e Alida Borg